

DEBAT IN GIGANT

EEN INITIATIEF VAN
KERKEN & GIGANT

5
JUN

ALLEEN NOG MAAR PERFECTE MENSEN?

HENK JOCHEMSEN

O.A. EM. HOOGLEAAR MEDISCHE ETHIEK VUMC

MARCEL ZUIJDERLAND

SCHRIJVER EN FILOSOOF

19
JUN

DE ROBOT KAN HET TOCH VEEL BETER?

AD DE BRUIJNE

HOOGLEAAR CHRISTELIJKE ETHIEK

STEVEN DORRESTIJN

LECTOR ETHIEK EN THEOLOGIE SAXION UNIVERSITY

26
JUN

ZORG VOOR DE ZIEL

ARJAN PLAISIER

THEOLOOG

SUZAN BIEZEMAN

MINDFULNESS EN COACHING APELDOORN

JOKE VAN SAANE

HOOGLEAAR GODSDIENSTPSYCHOLOGIE VU

ENTREE:

≥ 25 JR € 7,50

≤ 25 JR € 2,50

LOCATIE: THEATERZAAL GIGANT



Henk Jochemsen en Marcel Zuiderland

Wat zou het mooi zijn: een wereld waarin geen kinderen worden geboren met een afwijking of erfelijke ziekte. Een leven met gezondheid, een ideale baan en een succesvolle maatschappelijke carrière. Dat lijkt mooi maar kunnen we nog omgaan met imperfectie, handicaps, ziekte, of gewoon de dagelijkse middelmaat van het leven? Mogen er nog imperfecte mensen zijn en kinderen met een handicap? Of gaat de wereld aan perfectie ten onder?

Ad de Bruijne en Steven Dorrestijn

Een robot kun je zo ontwikkelen dat hij verdacht veel op een mens lijkt. Een robot waar je tegen kunt praten, die jou kan aaien, die zelfs je huisvriend kan worden. Als die robots ook op de cloud aangesloten kunnen worden, kunnen ze ook nog eens leren. Is dit een toekomstvisioen waar je vrolijk van wordt? Of rijzen de haren je te berge? Kan er een moment komen dat de mens producten schept die hem boven het hoofd groeien?

Met medewerking van Hollander Techniek en anderen.

Arjan Plaisier, Suzan Biezeman en Joke van Saane

Heeft de mens een ziel? Of is de ziel afgeschaft? Soms voelt het zo. Mensen missen een bezielde verband. Niet verwonderlijk dat 'spiritualiteit' helemaal in is. Maar waar moet je die dan zoeken? Daar worden verschillende verhalen over verteld. Het verhaal van Zen of mindfulness bijvoorbeeld. Of van het christelijk geloof. Dit debat gaat dus over de ziel. Heb ik een ziel en wie of wat zorgt ervoor?